

[NR. 3 | december 2014]



Sporskiftet

Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND



Sygehjælper

Hårdt og godt

VK14

AKOS 2015

KC's hjørne



Så synger året på sidste vers. Det har i mange henseender været et godt år, med et par mindre krusninger på vandet. Men dette kan ikke undgås når vi er godt 70 mennesker med alle vores forskelligheder.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gøre status på alt det gode vi har nået i år og kommentere på de ting, der ikke helt forløb som håbet.

Vi gennemførte for første gang i mange år en "IRL" alarmeringsøvelse - dette vil vi gentage i 2015. Ligeledes var vi for første gang i nyere tid i Jægerspris skydeterræn, hvor vi afholdt en skyde- og uddannelsesweekend og det var med et rimeligt fremmøde - så dette gentager vi også igen.

I år var vi igen til Roskilde Festival for at passe på at folk og ting ikke kom ud på det jernbanespor, der løber gennem festival området. Igen var det en meget positiv oplevelse med god deltagelse fra vores KMP - mange tak for det. I 2015 går turen igen derned så kom og vær med til en anderledes opgave. Læs i øvrigt mere om den opgave inde i bladet.

Status på hvervning

Jeg og resten af ledelsen i kompagniet havde sat et hvervemål for 2014 til 7 personer, hvilket af nogen blev anset for ret ambitiøst. Men faktisk er vi blevet 7+ flere i år, så jeg kan kun sige til os alle: "FLOT GÅET". Det er utroligt flot, at vi har nået målet - og mere til. Hvervning er en opgave som hele kompagniet er involveret i - fra dem, der først skaber kontakten til de interesserede, til førerne, der tager imod dem i grupperne, de andre menige der hjælper de nye på plads og alle andre, der på den ene eller anden måde møder de nye og får vedkommende til at føle sig som en del af vores sammenhold

Hvis der skal en lille smule malurt i bægeret, så har vi desværre måttet sige farvel til 4 som ønskede afgang fra VHK SJA.

Noget andet, der er "dyrt" for kompagniet mandskabsmæssigt er GME-F. Husk nu, at GME-F er kommet for at blive, men der er ikke noget "farligt" i det. Og kommer du med til Jægerspris, jamen så er GME-F i hus. Jeg har desværre måttet udsende brev til 10 m/k'er, som ikke har det krævede for at have GME-F i hus for i år.

Et lille regnstykke

Årets store aktivitet var i uge 40, hvor vi var i Oksbøl på vedligeholdelseskursus, som i år var i bykamp-kunstens tegn. Jeg tror at især de unge fik meget med hjem i rygsæk-

KCs leder fortsætter på side 4

- 02** KCs hjørne
- 05** Motorordonnans
- 06** SYHJ recertificering
- 09** Hjv.dk version 2
- 10** Bornholm Rundt
- 12** AKOS
- 14** VK14
- 18** Roskilde Festivalen
- 21** Info-arbejde på VK14
- 22** NK
- 24** Bef. + udd. meddelelser



State of the union

02 KC gør status over et travlt år og ser fremad mod 2015, med masser af nyt.

Sygehjælper, recertificering

06 Læs Sørensens artikel fra et kursus lidt ud over det sædvanlige

Bornholm Rundt

10 Maria Rokatis og Kenneth Sørensen begav sig i juli ud på 135 km march Bornholm rundt.

VK14

14 Vedligeholdelseskursus gav masser af Q og ikke mindst viden, træning og sved på panden.

Roskilde Festivalen

18 KC var ansvarlig for VHDs del af indsættelsen og kompagniet stillede igen stærkt op.

Forsiden - sygehjælper Kenneth Sørensen



HJEMMEVÆRNET

Ansvarlig:
KC Frans Løper
vhksja-kc@hjv.dk

Redaktør og foto:
KOF Kenneth H. Ophus
vhksja-kof@hjv.dk



Artikler eller kommentarer til bladet sendes til redaktøren på e-mail.

SPORSKIFTET er kompagniblad for Virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND og udkommer 3 gange/år til kompagniets aktive, reserve samt særligt interesserede personer.

SPORSKIFTET er tilsigtet sat efter Hjemmeværnets designmanual gældende per 1. april 2012.

ken og vi var igen det største kompagni i antal repræsenteret - det er flot igen igen.

Men angående vedligehold... I den sidste uge inden afholdelsen kom der ikke mindre end 5 afbud fra personel i kompagniet. Dette er IKKE tilfredsstillende! Udover disse var der 5 fra et ANDET kompagni som ganske enkelt udeblev.

Man kan selvfølgelig være blevet syg eller løbet ind i andet uopsætteligt, men jeg vil gerne opstille et lille regnestykke for at anskueliggøre hvad tingene egentlig koster.

Når der er mindre en 7 dage til ankomst, kan mad m.v. **ikke** afbestilles. Det betyder at der har været udnødvendige udgifter pr. tilmeldt, men ikke-fremmødt soldat:

Indkvartering i 4 nætter a kr. 150,-	kr. 600,-
Fuldkost på skolen. 2 dage af kr. 250,-	kr. 500,-
Feltrationer, 2 stk. af kr. 180,-	kr. 360,-
I alt per person	kr. 1.460,-

Læg dertil at der var bestilt kørsel i bus. Grundet antallet af tilmeldte indtil 2 dage før afgang, var der bestilt 2 busser. Hvis man dividerer kostprisen ud på de 10 manglende deltagere vil dette være et estimeret beløb på kr 1.000,- pr. m/k.

Lægger man igen de 2 tal sammen giver en udgift på knap kr. 2.500,- pr. person eller samlet en unødvendig udgift for de 5 fra vores kompagni på kr 12.000,-. Penge som nok kunne bruges andre steder i systemet.

Dette håber jeg ikke at skulle opleve igen! Og vi er nok ikke de eneste der har haft personel i samme situation. Jeg tror at der er rigtig mange penge der brugt unødvendigt ifm. VK14 på den konto. Gør os nu alle sammen en tjeneste - duk op til de aktiviteter, som I tilmelder jer til. Det er så forbandet ærgerligt at smide pengene ud ad vinduet, når vi kan bruge dem på så meget godt.

Sidst i oktober var vi indsat til hjælp for Hæren. Opgaven var at passe på køretøjer, der skulle læsses på jernbanevogne og køres til øvelse. Denne slags, hjælp til Forsvaret, vil der nok komme mere af i fremtiden.

Næste år

VHK SJA næste år skal kompagniet til inspektion af distriktet. Det betyder, at VHD laver en nøje gennemgang af kompagniets planer. Det er altid spændende, men også lidt nervepirrende. Alt nøglepersonel deltager i denne inspektion.

Med hensyn til nye uniform, benævnt Multiterræn sløring (MTS) vil der i første kvartal skulle stilles til måltagning. Udlevering vil herefter foregå i tredje eller fjerde kvartal 2015.

Slutteligt skifter - ikke bare vi, men hele Hjemmeværnet IT-system. Alle har nok hørt at det gamle hjv.dk udgår og der kommer et nyt fra den 1 Januar. Det nye ser markant anderledes ud, og har mange muligheder, så det bliver spændende .

Tak for i år og på gensyn i det nye. Og så vil jeg gerne ønske jer alle og jeres familier en rigtig god jul og godt nytår, Frans.

PANZER MUSEUM EAST



MOTORORDONNANS - VEDLIGEHOJDELSE

Kommandodelingen afholdt d. 17. AUG vedligeholdelse af vor MOTORD uddannelse.

Vi mødtes tidlig søndag morgen på Djursvang, hvor vi startede med lidt morgenmad. Da den var indtaget, afholdt SIGBM Claus, en lektion i kort og kompas, hvor vi fik principperne opfrisket med hensyn til koordinater, samt alle de gode oplysninger som fremgår af kortrammen. Vi talte også om meldepunkter, marchveje og brug af de nye SPR-radioer, disse skulle efter det oplyste række 3 km. Både i det fri og fra køretøjer.

Deltagerne blev opdelt i tre vognhold, der fik koordinaten på det første objekt, som der skulle køres til. Jeg havde fundet nogle nye folk til opgaven som vognkommandør. Han skal dirigere køreruten for chaufføren og følge med på kortet samtidig. Det er ret svært! Holdene meldte til KSN om afgang fra Djursvang. Ret hurtigt kunne vi ikke kalde dem op, så vi fik konstateret, at SPR-radioerne ikke virker ret langt fra køretøjer. Jeg regner med højest 1 km.

Der var som vanligt fundet nogle koordinater, som enten var store kendte eller mindre punkter. Blandt andet var vi ved Vikingeskibene i Roskilde, Middelalderbyen Lejre, som ligger godt gemt bag ved Ledreborg samt Sporvejsmuseum Skjoldenæsholm. Derefter var der valgt nogle små, men markante steder, bla. Vej-T, små P-pladser og lignende.

Sidste punkt var "Panzermuseum East" ved Slagelse. Her spiste vi vor medbragte mad i deres café, dertil vore medbragte drikkevarer.

Efter frokost gik vi rundt og besøgte deres udstilling af WAPA (Warszawa-pagten) køretøjer og andre opstillinger. Der er både T-72 og T-55 kampvogne samt diverse pansrede mandskabsvogne BRDM, opklarings-PMW'er med 30 mm. kanoner m.v.. Der er også et stort udvalg af støttekøretøjer, lastbiler med feltkøkken, KSN-vogne, diverse sanitets vogne, feltambulancer og meget andet.

I gården er der opstillet et fly, deres efterligning af DC 8. Her er der indrettet biograf, som viser gamle polske propaganda- og instruktionsfilm. Man kan også prøve at sidde i cockpittet i piloternes sæder.

Der er desuden indrettet en feltbane, som man kan benytte efter ønske! Vi, der har været med fra den kolde krigstid, fik øjnene op for hvad det var, som vi dengang skulle have kæmpet med ved vore modstandssteder på Kalvebod Brygge og i Ingerslevsgade - hvis FJ var gået i land i Køge Bugt !

Efter en kop kaffe i caféen, kørte vi igen mod Djursvang. Her evaluerede vi turen, som havde levet op til alle forventningerne fra sidste år.

Vi havde desværre ikke været heldige med vejret, det pi--- regnede hele dagen, men humøret var højt.

JOHN KLAUSEN

Museum East adresse er:
Fladholtevej 18
4200 Slagelse

Læs mere på deres hjemmeside:
<http://www.panzermuseumeast.dk/>



Morgentågen

er så småt ved at lette, i hvert fald så meget at man kan se en klynge huse 50 m længere fremme..

Meldingerne fra KSN går på at 3. delings 2. gruppe havde føling her i går, så vi bevæger os langsomt fremad, halvt foroverbøjet og med sagte skridt - langsomt.. langsomt.. Nerverne sidder uden på tøjet og alligevel kommer det som et chok da en byge fra et maskingevær flænses stilheden Ra-tatata Ra-tatata! LMG'et tygger sig ind på os, og et sted ude på højre flanke skrives der: "Sygehjælper Sygehjælper" og GF råber på meldinger.

Jeg løfter hovedet lidt op, min hage er våd af det dugvåde græs. Jeg kan ikke se hvor fra skudene kommer, men får råbt: "selvhjælp, selvhjælp" og lytter efter meldinger på fjendeobservation.

Vores primære og første opgave er at standse ulykken, også under en ildkamp. I kamp er ulykken netop at fjenden skyder på og rammer os, hvorfor korrekt stands ulykken her er altså at nedkæmpe fjenden. Selvom det er træning, er det stadig hårdt at skulle ligge og høre på, og man skal lige tage fat i sig selv for ikke at løbe over til kammeraten med det samme.

Sygehjælper

Af Kenneth Sørensen

Recertificering

Som I nok har gættet er jeg ikke i krig, men til recertificering som sygehjælper. Det sidste døgn er vi 11 sygehjælpere, der er blevet tæsket igennem det sidste nye inden for faget. Der når at ske en masse på området når recertificering er hvert andet år. Efter gårdsdagens fysiske prøver, den skriftlige prøve og teori til langt ud på aften, er vi i dag på handlebaner. Vi ved at figuranterne er seriøse og de spiller rollen med stor overbevisning - det ved vi fordi vi selv har været figuranter et utal af gange. Der er ikke mange andre steder i HJV hvor man på samme måde kan vedligeholde sine færdigheder som på deltaget på SYHJ recertificeringskursus - eller figurant på et af disse. Ude i underafdelingerne er der ganske enkelt ikke nogen på øvelserne der kan bedømme/vurdere det vi laver grundigt og dybdegående nok.

I kamp

Man siger at formlen i bykamp er 9-til-1. Dvs. at for hver 1 mand der forsvare sig i en by/hus, skal der bruges ca. 9 angribere for at nedkæmpe forsvaren. Oddsene udlignes dog lidt hvis man kan bibeholde overraskelsesmomentet. Det har vi dog netop mistet! "Selvhjæææælp" råbes der igen ude til højre, og til venstre råbes der: "fjende kl. 10, 3 vindue fra højre, gult mustenshus!". "Har det!" kvitterer vi næsten samstemmigt. Jeg kryber lidt til venstre og får øje på LMG-skytten i vinduet. Vi åbner ild på samme tid og det føles godt at have noget at arbejde med. Vi springer fremad i korte spring, skyder og dækker det andet hold mens de springer. Da vi endelig kommer op til husene har

fjenden trukket sig. GF udsteder korte kommandoer og gruppen sidder nu på de 3 første huse i byens udkant. Jeg selv og to andre bliver sendt ud for at hente Thomsen ind. Da vi når frem, er det tydeligt at den er helt gal med Thomsen. Han er ligbleg og ryster næsten som i krampe, hans ene bukseben er flænsset, og en sø af blod har allerede samlet sig under hans ben. Jeg kan se han har sat en CAT (Combat Application Tourniquet) på, men den sidder på hans lårlomme og er ikke stram nok. Mine to hjælpere falder ned, og jeg får hurtigt sat en ny CAT på lidt over den anden, og til min lettelse stopper blødningen næsten øjeblikkeligt.

Jeg farer pludselig sammen da en skygge tårner sig op over mig, jeg vender mig om det er en af instruktørerne, han melder "scenē safe". Det betyder at jeg ikke behøver at nødflytte Thomsen, men må arbejde på ham her og nu. Jeg får min saks frem, klipper op ad højre bukse ben, konstaterer indgangshul er omtrent midt på underbenet. Uden at ramme skinnebenet, har den gået ind i læggen og ud på baglæggen og efterladt et stort udgangshul.

Min CAT har hjulpet, jeg sætter den ene hjælper i gang med at forbinde sårene og skriver selv TQ og datotidsgruppe i panden på Thomsens ligblege ansigt. Herefter laver jeg mit store C, der betyder Catastrophic haemorrhage, der så på dansk bliver til stor, katastrofal blødning. Jeg starter i den ende jeg sidder ved, det vil sige benene, kører hænderne opad benene og helt op i lysken. Jeg kigger hele tiden på mine hænder om de nu skulle være dækket af blod ser ikke sådan ud, så kører jeg opad og kontrollerer hastigt overkrop og armhulerne. Imens taler jeg sagte til ham: "Thomsen, Thomsen, er du der?" Han stønner og mumler. "A, OK" siger jeg højt så instruktøren kan høre det. Jeg fortæller Thomsen at jeg lige åbner for hans tøj, så jeg bedre kan komme ind og se. Han stønner og hiver efter vejret, en lysrød boble popper i hans ene mundvig. OK tænker jeg, så er den gal på brystkassen, "B kritisk" siger jeg højt igen, finder hurtigt min chestshield frem og får jakken krænget op over Thomsens nu slapt hængende hoved. Nu skal det sgu gå stærkt tænker jeg og kalder op til GF og beder om EVAC og tilføjer det haster!

Thomsen har det skidt

Da jakken kommer op over hovedet kan jeg straks se indgangshullet. Det er ikke meget større end en femogtyveøre, det gipper i Thomsen da jeg klasker en hånd på (inde bag Thomsen er der en figurant der lige fik et chok) får drejet ham om på siden, og bingø(!) der er udgangshullet. Noget større omtrent som min knyttede næve. Jeg får plastikken af chestshield'en og sat den på, viklet ham ind i 2 ideal bind, og konstaterer at Thomsen-ikke er ved bevidsthed. I mine tanker gennemgår jeg min algoritme og imens jeg får ham i tillempet sideleje på den syge side, kan jeg ikke



finde ud af hvorfor fanden Thomsen ikke reagerer på min behandling. Jeg kaster et blik på instruktøren, der tilgængæld stirrer ned på sit clipboard - ingen clues at hente der.

Hvor bliver den helikopter af!?

Jeg kalder GF og spørger om ETA på EVAC. "ETA EVAC 10 minutter" lyder svaret, "klar-gør landingsbane til MEDEVAC HELO!" Da der er dømt Scene safe ved jeg at gruppen er ved at genordne, Deres opgaver er så rutinemæssige som de nu kan blive efter en føling, så jeg beder GF om mandskab til at markere LZ'en (Landingszonen) til helikopteren. Op i vinden sætter jeg min ven, Kaspersen med et rødt røg flash, og da vindretning er bestemt ud fra ham. sætter jeg to mand mere med knæklys og IR lys i en trekant på ca. 60 meter ligesidet trekant. Denne zone er nu LZ for helikopteren.

Jeg er stadig ikke glad. Trods alt hvad jeg har prøvet, alt jeg har tænkt på imens, er det ikke lykkedes mig at få stabiliseret Thomsen. Da jeg overlader ham til redningsmandskabet, føler jeg mig tom og uendeligt udmattet. Jeg er ved at bryde sammen da jeg afgiver sidste melding til GF og skal forklare ham hvad, hvordan og hvor, gestikulerer jeg med hænderne. Men hver gang jeg ser på mine blodindsmurte handsker, er jeg klar over at det ikke har været en succes.. som i en døs hører jeg instruktøren råbe ordene: "ENDEX-ENDEX samling ved mig" ..

Tilbagemelding

"Sørensen" siger han, "hold kæft jeg føler med dig, og godt arbejde i øvrigt. Det er ikke nemt her og det bliver ikke nemmere ude i virkeligheden, men dette Case scenario er skabt med det henblik, at lige meget hvad I gør, hvordan og hvor satans hurtigt I gør det, så vil der være nogen der ikke klarer den. Sådan er det bare. Og Thomsen klarede ikke denne her omgang. Men du kastede dig ikke ud i et eller andet panik shit med alle mulige uheldige tiltag.. kan godt se at du var presset, og trykket men du holdt dig til dine standarder, så godt at se Sørensen."

Han kunne ligeså godt have sagt at det sneede grønt, men jeg ikke kunne gøre fra eller til. Det ville sgu stadig påvirke mig, og det gjorde det sgu. På 11. dagen på SYHJ kursus er man så langt inde i "teater stykket" at man selv under træningen bliver alvorligt påvirket af situationen, og jeg må på et rent personligt plan indrømme, at det gør indtryk, stærkt indtryk.

Da weekenden endelig var omme fik jeg at vide, at jeg stadig kunne kalde mig sygehjælper. Jeg var lettet og presset. Ikke fordi jeg ikke troede på det, for instruktørerne lader ikke nogen lige ved og næsten slippe igennem, men mere fordi det var sindsygt hårdt.



hvj.dk Version 2

Af Nicky Stougaard
ITBM

Nu nærmer det sig – Hjemmeværnets nye websted: "hvj.dk version 2". I de sidste år har Kommandoen og leverandøren ProActive arbejdet med at få det implementeret, og 1. september blev systemet endelig åbnet for superbrugerne/ITBM – efter megen ventetid.

Der har været en del rygter om hvordan det ville se ud og hvordan det ville fungere. Den version som ITBM'erne arbejder på, er ifølge IT-officeren det system, som alle medlemmer får adgang til 1. januar 2015. Indtil videre er adgangen dog begrænset, så man skal via en såkaldt VPN (Virtual Private Network).

Hvj.dk version 2 er nyt og spændende - med lang række funktioner. En interessant af slagsen er muligheden for at abonnere på nyheder – også fra andre enheder. Altså kan man tilpasse sit newsfeed. En anden god ting er, at det hele hænger sammen i et stort net, og meget BLIVER lettere nu. Også måden hvorpå man kan tilmelde sig en aktivitet, som er blevet lavet sådan at hvis du bliver tilmeldt, kan du få

mail omkring det. Derefter kan du svare direkte på mailen f.eks. tilmeld og du bliver tilmeldt aktiviteten. Alt i alt en masse brugbare funktioner, der gerne skulle gøre livet lettere for Hjemmeværnssoldaten administrativt.

Er der så slet intet negativt? Jo, det er der jo. For dem, der opretter nyheder og aktiviteter, ligger der pt. en række godkendelsesprocedure i systemet, som er med til at gøre det omstændeligt – det er noget jeg håber vil blive "luset ud". Det manglende "samspil" med Mac computere, er der stadig – nok fordi version 2, ligesom den tidligere version, er baseret på en Microsoft Sharepoint Server løsning. Men med de mange funktioner, kan det ikke undgås at det går ud over brugervenligheden. Det kan virke meget overvældende med de mange muligheder også når brugerfladen samtidig er ny. Derfor er det også utrolig vigtigt at du (alle) får starter med at tage web uddannelse på www.fels.dk. Her får du god viden om dette halv-komplekse system.

Som jeg ser det, opvejer de mange positive ting ved hvj.dk version 2 langt de ting, der ikke er optimale. Man har forsøgt – og i vid udstrækning lykkedes med at lave et websted, der er mere helstøbt. Og så ser jeg frem til at hjælpe jer der ude med eventuelle problemer med webstedet.



Bornholm rundt – 3 dages teknisk krævende march

Første dagen på blot 35 km, burde jo være en smal sag for to march-gængere, som har trænet vinteren og foråret igennem.

Da vi ankom med færgen fra Køge, friske og vel udhvilede kl. 06:00 og marchen først startede kl. 11:00, besluttede vi at gå de knap 5 km fra færgen i Rønne til kaserne. Med udkig efter en åben kiosk, da vi manglede en yderst vigtig ingrediens til vores morgen andagt.

Efter ankomst til kasernen indtog vi morgenmad i kantinen og ventede på, vi kunne få lov at registrere os kl. 08:00. En del af stuerne var gjort tilgængelige for gængerne, så man lige havde et sted at hvile og gøre klar inden start. Vi pakkede vores bagage om og fik den læsset på et bur i gården så den kunne blive transporteret til Allinge/Sandvig, hvor dagens etape endte og vi skulle sove.



Granatæbler er åbenbart ikke noget de gør sig meget i på Bornholm, derfor var vi nødsaget til at gå et smut ned til Rønne igen få at finde en acceptabel flaske Gajol. Vi nåede jo så at få en samlet opvarmning på knap 15 km og nåede lige tilbage til kasernen og fik vores morgen andagt inden start.

Starten gik kl. 11 efter diverse taler. Vi gik bag fanerne i et hurtigt tempo gennem skoven. Langs kysten, over bakker og sten gik vi i vores nøje udvalgte fodtøj, Kenneth i Converse - jeg i sandaler. Det var jo en civil march så det med militærstøvler, som vi jo har trænet i og gået til, var ikke en overvejelse.

Vores tidsplan var lidt stram da vi gerne ville se lidt mere end bare ruten. Så vi var lige en tur ned af 197 trapper og udforskede klippevægge til klatring, inden ruten førte os forbi svævebanen ved Opalsøen, som vi lige måtte afprøve.

“Kenneth i Converse - jeg i sandaler”

En del gængere, blev lidt urolige da “flaget” pludselig afveg fra ruten, for at komme til opalsøen. Vores team-flag vakte altså stor



opmærksomhed.

Vi ankom til Allinge/Sandvig godt en time før, man skulle være inde. Vi var noget brugte og blev lige lidt ekstra trætte da vores sovesal befandt sig 500 meter væk fra målområdet. Det gik nu hurtigt med at få vores bagage og oprette et BSO, på gulvet i gymnastiksalen, klar til soignering og aftensmad.

Lørdag

Lørdag morgen, op til morgenmad og pakke bagage sammen til videre transport og selvfølgelig lige to granatæbler.

Nyt valg af fodtøj, da første dagen alligevel havde sat sit præg på fuserne. Så kombineret klatre/vandresko til mig og militærstøvler til Kenneth, som han så fornuftigt havde tage med i modsætningen til mig. Endnu en spændende dag over, bogstavligt talt, stok

og sten igen.

Dette gjorde at vi valgte at gå mere eller mindre hver for sig. Da det er svært at gå sammen hvis man ikke er lige gode til balance, små stier og smyge sig uden om andre gængere.

Bornholm er jo en fantastisk ø, og naturen er meget dragende, hvilket måske var årsag til at flaget blev glemt på en rast. Heldigvis vidste de fleste, både gængere og hjælpere, hvem det tilhørte. Så det stod pænt og ventede på næste rast.

Lørdagens etape var på knap 45 km og vi fik en rigtig god tid. Vi var inde som henholdsvis nr. 17 og nr. 30. Så vi havde jo en masse tid til leg og hygge om aftenen. Vi blev indkvarteret i et klasse lokale og fandt hurtigt spil på hylderne og sprut fra bagagen. Hyggelig aften indtil vi fik en lettere beruset gænger på nakken. Hun og kæresten var åbenbart blevet uvenner, så hun skulle nu sove i "vores" lokale. Der var ingen af os som havde overskud til at hører på kæreste sorger, så vi fortrak til legepladsen og vendte taktisk tilbage da hun var gået kold - efter at hun havde forsynet sig med vores drikkevarer.

De sidste 55 km, startede før solen stod op, så vi fik nydt en flot solopgang langs Balka strand.

Vi havde fået at vide at denne sidste etape

ville være den kedeligste, da det meste af ruten bare var landevej, så vi fulgtes ad det meste af vejen så vi kunne holde modet oppe. Jeg med begyndende vabler på trædepuderne og Kenneth tilbage i Converse, på grund af vabler fra støvlerne.

Utrolig nok havde vi et fantastisk humør og det gik bare der ud af, med telefonen meget passende spillende "Flying". Vejen mellem Boderne og lufthavnen, kaldes dødsvej, fordi den er så gold og solen er på sit højeste. Men vi var så "flying" at vi ikke rigtigt lagde mærke til at vi passerede denne del af ruten.

"Bornholm er jo en fantastisk ø"

Den virkelige hårde del, hvor vi følte os pressede, kom da vi nåede Rønne havn. Jeg kunne virkelig mærke mine vabler nu og vi var begge ved at være noget trætte. Det hjalp heller ikke at vi jo faktisk have gået denne sidste del 3 gange om fredag som opvarmning, så vi mente jo ligesom at det stykke vej var "conquered." Ikke desto mindre skulle vi jo igennem.

Så et målrettet temposkift, og tanken om at få skoene af, fløj det afsted. Flere gængere blev overhalede inden, målstregen blev krydset og vi kunne gøre krav på vores medaljer.



Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni	
1		1	VHD Stormøde	1		1		1		1	
2		2		2	10	2		2		2	Vermunds GRP møde
3		3	Vermunds GRP møde	3	Vermunds GRP møde	3		3		3	KDO + 1 DEL møde
4		4	KDO DEL møde/Våberfejersyn	4	KDO DEL - GRP møde	4		4		4	
5		2		5		5		5		5	Vermunds GRP møde
6		6		6		6		6	15	6	1 DEL møde
7		7	Tegnlisoverrækkelse	7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10		10	KDO Delingsøvelse
11		11	1 DEL møde	11	1 DEL møde	11		11		11	
12		3		12		12		12		12	
13		13		13		13		13		13	
14		14	1 DEL møde	14	Skydning	14		14		14	
15		15		15		15		15		15	
16		16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17		17	
18		18	BW weekend Vordingborg	18		18		18		18	
19		4		19		19		19		19	Hvervning/fejl øvelse
20		20	Vermunds GRP møde	20		20		20		20	Vedligeholdelseskursus 50+
21		21		21		21		21		21	Vermunds GRP møde
22		22		22		22		22		22	Inspektion VHK SJA
23		23		23		23		23		23	
24		24		24		24		24		24	
25		25		25		25		25		25	
26		5		26		26		26		26	
27		27		27		27		27		27	
28		28		28		28		28		28	
29				29		29		29		29	
30				30		30		30		30	
31				31		31		31		31	

23

Vermunds GRP møde
KDO + 1 DEL møde

19

Vermunds GRP møde
1 DEL møde

24

20

KDO Delingsøvelse

Skydek konkurrence

25

21

Vermunds GRP møde

Sommerfest

26

23

Færden på bane TN

Roskilde Festival

VK14

Kendeordet fredag var CHARLIE-PAPA, mens kodeordene for hele kursus var INTENSITET og LÆRING.

Vedligeholdelseskursus var i år henlagt til Nymindegab og Brikby. Kursus var delt i 2 – først et par dage med GME-F i Nymindegablejren, hvor vi også sluttede af søndag. Derudover 1½ døgn i Forsvarets bykampsby, Brikby.

Nymindegab er altid skøn og efterårsvejret viste sig frem på absolut bedste vis. Rammerne var i orden til 5 gode dage i Vestjylland.

Vel ankommet med bussen fra kompagnilokalerne i Albertslund onsdag, kom vi hurtigt i gang. Ind med grejet på stuerne, forbi kantine og så afsted til skydebanen i skyt. Her var der omskoling til FX-gevær og/eller skydning og våbenbetjening ift. GME-F. Det foregik hele dagen – og faktisk også hele aftenen. Aftenen skulle egentlig have været brugt på et foredrag om Forsvarets våben, men da foredragsholderen udeblev, kunne mærkeskydningen starte lidt tidligere.

For delingsførerne m.fl. blev aftenen brugt på enkadrering af delingerne til weekenden og befalingsudgivelse. Således var førerne allerede fra starten af kursus i gang med forberedelser til opgaven i Brikby, der skulle iværksættes 2 dage senere. Der blev arbejdet igennem til sent første aften.

Det var KULs klare holdning at på dette kursus skulle der være gang i den - helst hele tiden. Det fik vi at mærke med det samme..

på kursus i Jylland

Torsdag

Torsdagen fortsatte i samme kadence straks efter morgenappet. Dagens uddannelse bestod af tre stationer af hver 3 timer, hvor der blev arbejdet godt. Her blev tingene terpet og de mere eller mindre sammensatte grupper, fik mulighed for at bliver tømret sammen. De 3 station var:

- Førstehjælp jf. GME-F
- Forhold overfor beskydning
- Afsøgning, adgangskontrol og 'klar til kamp'

Om aftenen blev den traditionelle kammeratskabsaften afholdt. En fin aften med mad og lidt festlige indslag; et godt indslag var da oberstløjtnanten overrakte Hjemmeværnets fortjensttegn til synligt stolt Michael Hansen. Et andet godt indslag var kursuslederens insisteren på at "Damernes Tale" skulle holdes. Det er kutyme at yngste officer, holder tale til damernes hyldest. Det var så mig, der havde.. fornøjelsen af at tale om damer - og mulighed for at sige noget UDEN at blive afbrudt... En god skik, der på linje med dronningens skål er med til at fastholde de militære traditioner.

Det var en hyggelig aften, der dog ikke fik lov til at stikke så meget af - alle var klar over at kursus højdepunkt var det, der ville følge de næste 2 dage.

Fredag - lørdag

Fredag skulle der gøres klar til march mod Brikby. Men først skulle der indøves, hvilket delingsføreren valgte at gøre i Nørre Malling. Der skulle også lige modtages undervisning i den radio, som delingerne skulle anvende. Trods manglende køretøjer (!), så kommandodelingen måtte støde til senere, kom 1. DEL afsted og kunne fra udrykkerpunkt trække frem mod Brikby fredag eftermiddag.

Under fremrykningen mod byen blev delingen overrasket af et større artilleriangreb - ikke mindre end 6 kg. sprængstof sørgede for stemningen - masser af støv og larm og naturligvis sårede til et førstehjælpsmoment.

Opgaven fredag lød på at byen skulle afsøges og at der skulle underbringes i byen. Der ville stadig være enkelte venligssindede indbyggere, selvom byen i det store hele var evakueret. Denne opgave viste sig sværere og derfor mere tidskrævende end planlagt. Det er en stor opgave og ikke alle var uddannet til at løse denne - noget der da også først skulle indlæres dagen efter.

Det blev en lang, og en frustrerende dag for flere. Det er måske ikke optimalt at lave afsøgning af by, når folkene ikke er helt skarpe i "håndværket". Men endelig, sent, kunne folkene hvile - troede de. Det var så blot for at møde en endog meget vedholdende fjende, der gang på gang angreb byen fra flere punkter i løbet natten.

Lørdag

Og så var vi fremme ved lørdagen, som nok var den de fleste havde set frem til, som værende højdepunktet på dette års vedligeholdelseskursus.

Fra kl. 7 og en hel dag hvor den stod på uddannelse i bykamp. Kommandodelingen trænede med lokale instruktører i Østerbrik mens 1. deling var i selve Brikby, med uddannelse forestået af instruktører fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (kampskolen). På papiret lyder virkelig fedt, men i virkeligheden var det virkelig, VIRKELIG fedt! At have de bedste instruktører i landet til - ikke bare undervise, men øse ud af deres viden, er ret så fantastisk. Det meste af Brikby blev brugt til en række "stationer", hvor der blev instrueret, trænet, svedt og kæmpet. Når det grundlæggende var på plads, blev der fyldt mere på inkl. stigende krav til opgaveløsning og fx-våben. Der blev knoklet igennem. Og men kommandodelingen holdt tidligt fri, var det en træet, men begejstret 1. deling, der efter mørkets frembrud var gennem uddannelsen, kunne begynde oprydningen og forskydning tilbage mod Nymindegablejren, hvor vi var omkring midnat.

Herefter var det rengøring, søvn, aflevering af grej og sidste punkt på planen - tilbage-melding på kursus i auditoriet.

Tilbagemeldinger

At planlægge og ikke mindst eksekvere et kursus med omkring 100 deltagere, er en kæmpe opgave - og ikke nødvendigvis en særlig taknemmelig en af slagsen. Vi er velsignet med en mangfoldighed af soldater: unge folk med krudt i både våbnene og i røven, seniorer der tager tingene med større ro, instruktører der råber og hjælpere

der hjælper - det vi kalder et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Og ligeså forskellige vi er, ligeså forskelligt har hver enkelt deltager oplevet kursus

Kursuslederen gennemgik de enkelte punkter i programmet, hvortil folk så havde mulighed for at komme med ros og ris. Lad os bare sige, at der var meget ros, og en hel del ris. Nu er det jo subjektivt hvad den enkelte finder godt og skidt, og noget kritik virkede da også mere berettiget end andet.

Jeg synes også at der var ting, som jeg kunne have ønsket mig anderledes, men når jeg opvejer manglerne med hvad jeg har fået ud af kursus, så er der markant flest plusser. Og med hensyn til de ting, jeg ikke var tilfreds med, må jeg finde ro i min overbevisning om, at de tilbagemeldinger, der blev givet i auditoriet, vil blive brugt når næste kursus skal planlægges

Hvis der var noget som INGEN kunne klage over, så var det vejret - som viste sig fra sin bedste side. Heller ikke instruktørerne – fra både stab og Hærens Kamp- og Ildstøttecenter eller over ambitionen om at lave et kursus med smæk for skillingerne var der noget at udsætte på. Og så naturligvis kursisternes gåpåmod og gode humør.

Hvad så nu?

De fleste der var med på VK14 har nu svedt, løbet, skudt og slæbt sig til at blive godskrevet for GME-F og ikke mindst BYKAMP1. Det er i sig selv super, men det gør også, at man er klar til BYKAMP2. Det kursus kører Virksomhedshjemmeværnet til april 2015, hvor vi igen drager til Brikby, og med de samme instruktører slås videre.

Ses vi? Det tror jeg vi gør!



Se flere billeder fra arrangementet på flickr.com



ROSKILDE FESTIVAL

DARUPVEJ SPÆRRET

FOR GENNEMKØRSEL



Roskilde Festival

VHK SJÆLLAND

Hjemmeværnet var igen i år stærkt repræsenteret ved Roskilde Festivalen. I år løb festivalen af stablen i perioden 29 juni til 6. juli, og medlemmer fra en række kompagnier fra Totalforsvarsregion Sjælland var fra starten på plads for at løse en bred vifte af opgaver så som trafikregulering, afspærring og andet. Virksomhedshjemmeværnet, og især vores eget kompagniet var også med omkring sikring af baneterræn.

Tekst og foto: KOF K.H. Ophus

Det er fredag morgen. Hjemmeværnet er en lille uge inde i indsættelsen på Roskilde Festivalen og nu er musikken også startet. Aftenen forinden har Rolling Stones spillet og festivalen er nu for alvor kommet rigtigt i gang.

Undertegnede er mødt op på flyvestation Skalstrup for at snakke med med KC og nogle af de folk, der er indsat under festivalen. På flyvestationen har Hjemmeværnssoldaterne mulighed for at underbringe, hvis de har flere vagter. Det er ikke kun overnatninger, men også overdagninger, da posterne er bemandedt døgnet rundt - i turnus 8 timer.

Vi får en kop kaffe og Frans fortæller om opgaven: "Vi har en banestrækning på 2½ km, hvor vi har patruljerer døgnet rundt. 2 mand i dagslys og 3 mand i mørke, og derudover har vi 3 mand i KSN: en vagthavende officer, en hjælper og en chauffør. KSN ligger lige ved festivalpladsen, på de frivilliges campingplads. PO'erne, som vi samarbejder tæt med, holder til på et gård lidt længere væk, men vi har det godt her på pladsen, hvor vi er sammen med Hjælpende Hånd Roskilde."

Den primære opgave hernede går helt konkret ud på at holde festivalgængere væk fra baneterrænet, sekundært at fjerne ragelse, der måtte være havnet på sporet. Det er jo en opgave, der ligger lige til højrebænet for Virksomhedshjemmeværnet, der med "færden på baneterræn"-kursus, har netop den kapacitet, der kræves.

Tidligere løste festivalen selv opgaven med at patruljere omkring baneterrænet, men en frivillig, der samtidig var medlem af Hjemmeværnet mente at det vist ikke var helt i orden sikkerhedsmæssigt.



Han tog kontakt til Frans og nu er denne opgave en del af den stadig voksende portefølje af opgaver, som Virksomhedshjemmeværnet løser.

Dyrt, dumt og farligt

Skulle nogen vove sig ud på sporet, får vi fat i dem og beder dem om at forlade banen. Det forstår de fleste, men der er enkelte tilfælde, hvor folk ikke vil efterkomme Hjemmeværnets henstilling. Så bliver politiet kontaktet og hvis de herefter ikke forlader stedet, udskriver politiet en bøde. Den er på kr. 3.500, ligesom man får klippet sit armbånd. Det kan altså blive dyrt at blive fanget, men hellere blive fanget af en Hjemmeværnssoldat end af et gennemkørende tog...

Populær indsættelse

Denne indsættelse er rimelig populær. Ikke mindst da den afstedkommer en meget synlig belønning. Har man haft 32 timers vagt, får man - ligesom alle andre frivillige, der hjælper på festivalpladsen - et gratis festivalarmbånd.

Hjemmeværnet har 100 mand indsat over de 9 dage, heraf kommer omkring 30 fra Virksomhedshjemmeværnet. Sidste år løb indsatsen op i ca. 3.000 mandetimer - i år var tallet endnu højere. Så selvom det er en populær aktivitet at deltage i, er der – også her – brug for flere folk.

Se flere billeder fra arrangementet på [flickr.com](#)

OM ROSKILDE FESTIVAL

Roskilde Festival er Nordeuropas største kultur- og musikfestival og har eksisteret siden 1971. Vi er en non-profit organisation, der består af ca. 50 fastansatte og tusindvis af frivillige.

Frivillige: Under selve festivalen vokser antallet af frivillige, ulønnede medarbejdere til ca. 32.000, som enten arbejder i festivalboderne, bygger scener, passer på folk, telte og biler eller andet. De fleste af de frivillige kommer fra områdets kultur- og idrætsforeninger. Hovedparten af boderne, som er opstillet på festivalen, tilhører foreninger. Det er bl.a. deres ansvar at sørge for mad- og drikkevarer. Det er alle boderne med hver deres særpræg og alle de frivillige fra foreningerne, som er med til at skabe den helt unikke, intime stemning, som festivalen også er kendt for.

Non-profit forening bag festival: Foreningen Roskilde Festival er arrangør af Roskilde Festival. Foreningens formål er at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge samt at støtte humanitært og kulturelt arbejde. Foreningens arbejde er uafhængigt af partipolitik og har ingen geografiske grænser.

kilde: Roskilde Festival hjemmeside

Informationsarbejde på VK14

Af K.H.Ophus, presseofficer på kursus

Opgaven blev grebet lidt anderledes an end ellers på årets VK.

Det var kursuslederens (CP) ønske for hele kursus, at det skulle være intensivt og at især billederne skulle udtrykke dette. Altså ikke noget med billeder af folk, der bare sad og sad, men derimod billeder af folk, der var i gang med opgaver/uddannelse. I den kursus blev billedstilen diskuteret, så forventningerne til denne – og resten af informationsarbejdet var afstemt.

At der allerede inden kursusstart var tænkt info ind i kursus, var med til at gøre VK14 virkelig spændende set med info-briller. Her var lagt op til at der måtte - om ikke tænkes ud af boksen, så ihvertfald udvide boksen info-mæssigt.

Farvel til feltavisen

Kursus *var* intensivt og det betød, at det var en meget travl presseofficer, der rendte mellem stationerne og computeren, så der kunne uploades billeder og nyheder 5-7 gange per dag. I dag er folk vant til at få nyheder nu, her og masser af det. Den klassiske feltavis var udskiftet med en Facebook-side (VHD VK14). Det gav samtidig mulighed for at dem derhjemme; familien og andre

hjemmeværns-kammerater, der ikke var på kursus, kunne følge med i hvad der skete – nærmest mens det skete.

Også mens kursus var forskudt til Brikby blev der lavet nyheder - omend det er endnu mere bøvlet, når tilgangen til internet er begrænset.

Ved redaktionens slutning havde Facebooksiden næsten 100 likes. Der ligger stadig links til en masse billeder fra kursus, som kompagnierne frit kan anvende til f.eks hvervning.

Udover Facebooksiden, blev der i forbindelse med kammeratskabsaftenen torsdag og evalueringen søndag, lavet en præsentation med billeder. Således havde alle mulighed for at se hvad de hjemmeværns-kammerater havde lavet, når man selv var et andet sted i lejren eller i Brikby.

Alt i alt en ny og interessant måde at lave informationsarbejde på under vedligeholdelseskursus. Det er mit håb at fremtidige vedligeholdelseskursus informationsmæssigt vil

blive skåret over samme læst. Det stille krav til, at info-folkene får adgang til viden om hvad der skal ske, ligesom det omvendt kræver at de (vi) kan færdes blandt kursister, instruktører mv. med respekt for den opgave de hver især løser. Men alt i alt en meget positiv oplevelse.



Nyt fra NK

Af PL Lennart Kromann

Så er året ved at gå på hæld. Når jeg ser tilbage på det, mener jeg godt vi kan til-lade os at være stolte over vores indsats.

Status

2014 blev året hvor vi har haft en flot til-gang til kompagniet. Her er det dejligt at opleve, at de tilbagemeldinger der er kom-met er, at de har følt sig vel modtaget i kompagniet.

Dejligt at vi kan modtage og motivere nye mennesker til at bruge deres tid på Hjem-meværnet, særligt i en tid hvor det er po-pulært at flakke fra det ene til det andet. Desværre har vi også sagt farvel til nogle af vore "gamle" medlemmer. Dog skal si-ges at der her for fleres vedkommende, har været tale om at de gerne har villet fortsætte i hjemmevernet, og har set mu-ligheden for at få nye udfordringer. Tre af dem har ønsket at være med til at få op-bygget stabskompagniet, efter at det har fået ny chef. Stabskompagniet er jo ikke et kompagni der normalt rekrutterer nye folk, men er nødsaget til at rekruttere blandt erfarne medlemmer af Hjemmevernet.

Året 2014

Uddannelsen i 2014 var planlagt således, at man ved deltagelse, kunne komme igen-nem GME-F kravene hele tre gange i løbet af året. I første omgang ved at følge vores egne uddannelser, derefter en mulighed via deltagelse i uddannelsesweekenden ved di-striktet, og til sidst via deltagelse i VK14.

Skal jeg gøre det op vil jeg lægge mest vægt på vore 2 egne weekend aktiviteter, hvor vi ville give en anderledes oplevelse. Den første weekend var hensigten at komme igennem hele bevogningsdelen, samt give jer ople-velsen af hvordan det ville være at bevogte et objekt der skulle fungere samtidig.

Dette er jo grundessensen af vores opgave i virksomhedshjemmevernet. At bevogte en samfundsvigtig installation der skal kunne fungere på lige vilkår som under fredstid.

Skydweekenden var planlagt til at give en oplevelse af de bedre, samtidig med at GME-F kravene blev opfyldt. Desværre kom der sikkerhedsmæssige påbud i sidste øjeblik, hvilket gav lidt udfordringer. Men hellere et sikkerhedsmæssigt stop end en alvorlig tilskadecomst eller dræbt.

Den planlagte førstehjælp i foråret blev ændret til "Færden på baneterræn", idet vi kunne konstatere at der var mange der enten manglede den eller hvor den var ved at løbe ud. Igen fordi det er en vital del af vores opgave at kunne bevæge os ved vores opgaver.

Den samlede mening med uddannelsen var at det ligesom "i gamle dage" skulle føles som en uddannelse og ikke en jagt på GME-F point.

Omkring GME-F er det meget vigtigt at hu-ske hvad det står for: **Grundlæggende militær efteruddannelse - frivillige**, hvilket vil sige at alle de timer vi har brugt på dette, har været med til at styrke vores militære profil!

Det vil sige at hele GME-F ikke er noget "farligt", men en måde at sikre, at vi kan opretholde vore militære færdigheder.

Når nu generalen har besluttet at vi ikke længere skal registrere GME-F betyder det populært sagt kun at det bliver meget let-tere administrativt.

Dermed vil vore planer for det kommende års uddannelser ikke ændre sig alvorligt, kun måden at registrere det på.

Opgaver

I år har vi også brugt vores uddannelse aktivt på baneterrænet:

- Opgave med overvågning af strækninger af S-banen
- Roskildefestivalen
- Opgave på Ringsted station

De tre opgaver må man sige er af så forskellig karakter, at det til fulde viser nødvendigheden af at være alsidig og veluddannet.

For alle tre opgavers vedkommende, samt vores øvelser, skal vi huske at det ikke

kunne fortsætte som aktiv. Men i alt har vi ydet over 9000 timer. Flot gået!

Alt i alt gør vores store arbejde, at vi stadig bliver betragtet som en god og troværdig samarbejdspartner. Hvilket vi kan være stolte af.

2015

Hvad angår 2015 arbejder vi videre efter samme skabelon, både hvad angår uddannelse og socialt samvær.

Der vil igen blive planlagt en øvelsesweekend, en skydeweekend samt vedligeholdelsesaftner henover det kommende år.

Q [ku] -et, -erne. Kvalifikation for gennemført uddannelse. Termen kommer fra ERP-systemet SAP, som er det DeMars, Forsvarets administrative IT-system, bygger på. Her registreres al information.

ville have kunne lade sig gøre uden den støtte vi har fået fra forplejning og forsyning. De har haft travlt med at få hele logistikken til at fungere. De har startet opgaverne før os andre, hvad enten det drejer sig om indkøb af mad, eller fremskaffelse af materiel til løsning af opgaven. Samt haft fornøjelsen af at afslutte efter opgaven med aflevering af materiel, eller sidde og lave afregningsbilag, oprydning/rengøring m.v.

Samlet set har vi i skrivende stund i gennemsnit haft 136,59 timer pr. aktiv. Til sammenligning havde vi hele sidste år 118,06 timer pr. aktiv.

Højdespringeren i år har på nuværende tidspunkt 684 timer. Desværre er der også 10 der stadig ligger under grænsen på 24 timer, der stadig er et krav for at

Således at vi kan bibeholde vores uddannelsesniveau. Vi kan også forvente igen at blive indsat til overvågning i forbindelse med kabeltyverier på S-banen, samt naturligvis deltagelsen på Roskildefestivalen.

Derudover vil der være et BM-seminar i januar, samt minimum 2 BM-møder næste år. Vi har planlagt en sommerfest, samt en julefrokost næste år.

Samlet set ser jeg det som et kompagni i udvikling, hvilket gør at jeg er ganske fortrøstningsfuld for fremtiden.

Med disse ord vil jeg ønske alle et godt nytår.

PL Lennart Kromann
Næstkommanderende VHKSJA

Uddannelsesmeddelelse 2014-6, 7, 8, 9 og 10

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning, (Q2298761) 28 – 31 MAJ 2014 Omskoling for skytter til FX-våben, (Q2747798), Resterende våbenuddannelse GV M/95 modul 2, (Q2081956) Grundlæggende Militær Efteruddannelse, FRIV, (Q2894105) Kontrolskydning udleveret våben, (Q3022963): Kennie Andersen. Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse, (Q2607022) 24 – 28 MAJ 2014: Kennie Andersen, Thim S. Sandgreen (afgået, Q i maj), Kontrolskydning for udleveret våben, (Q3022963) 14 JUN 2014: Allan V. Lundsteen, Mick Barløse, Thim S. Sandgreen, Recertificering af sygehjælperuddannelse, (Q1637848) 08 – 10 AUG 2014 Forsvarets Førstehjælpeudd. (Q2248592) Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand (Q2542911): Kenneth Sørensen. Lovpligtig uddannelse 1, GRU, (Q1717158) 14 – 17 AUG 2014 Forsvarets førstehjælpsuddannelse (Q2248592), LPU1 – Førstehjælp, (Q1717164), Grundlæggende våbenuddannelse GV M/95, LPU1, (Q1637594), Kontrolskydning for udleveret våben, (Q3022963), SINE Slutbrugerkursus, (Q2846327) Administrative forhold, Puljekøretøj (Q2070627): Kim R. Petersen, Sean Patrick Lind Chambers (Bronze i FØHJ). Gennemført Nijmegen March 2014: Jimmie Petersen (Cykelord. 8. gang), Kirsten Jensen (1. gang), Maria Rokatis (1. gang), Morten Broe Knudsen (4. gang). GME-F, (Q2894105) 2014: Mads Løvgreen Jensen, Allan V. Lundsteen, Kenneth H. Ophus, Nicky Sebæk Stougaard, Kenni Madsen, Per Bower Henriksen, Michael Nielsen. Færden på jernbaneområde (Q2577029) 30 JUN 2014: Michael Nielsen, Allan V. Lundsteen, Kim Christensen, Lene Lindbjerg Østergaard-Nielsen. H.8065 Signaltjeneste ved KSN (Q1638799): Claus Münster, H.8190 Indsats- og katastrofepsykologi (Q1637477): Jan Vimmer. Følgende er afgået fra brevkolekursus i perioden 20 FEB – 30 SEP 2014: Kenneth Sørensen (H.8502 - manglende aflevering lek. 5). FELS Administrative forhold, Puljekøretøj (Q2070627) 01 MAR – 29 SEP 2014: Peter Middelton. Orienteringssamtalelederkursus, (Q2992976) 12 SEP 2014: Frans Løper, Kenneth H. Ophus, Kontrolskydning for udleveret våben, (Q3022963) 2014: Peter Middelton, Ole B. Stripp. Skyttmærkeskydning 28 AUG samt 19 SEP 2014: Peter Middelton (163 point, bronze GV/95). Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse, (- Q) 19 – 24 SEP 2014: Thim S. Sandgreen, GME-F (Q2894105) 01–05 OKT 2014: Birger Olsen, Mick Barløse, Frans Løper, Gitte Hersom, Hugo Strunge, Jan Vimmer, Jimmie Petersen, Kim Christensen, Kim R. Petersen, Kim T. Nielsen, Kirsten Jensen, Morten Broe Knudsen, Ole B. Stripp. Kontrolskydning udleveret våben, (Q3022963): Gitte M. Hersom, Hugo Strunge, Jan Vimmer, Jimmie Petersen, Morten Broe Knudsen. Omskoling for skytter til FX-våben, (Q2747798): Allan V. Lundsteen, Bent Pedersen, Birger Olsen, Claus Münster, Gitte Hersom, Dudle, Hugo Strunge, Jan Vimmer, John Klavsen, John Svendsen, Kenneth H. Ophus, Kenneth Sørensen, Kim Christensen, Kim R. Petersen, Kim T. Nielsen, Kirsten Jensen, Knudsen, Morten Broe, Peter Middleton, Steen "Arnold" Petersen. ENH Bykamp 1, (Q2624295): Allan V. Lundsteen, Christel Kiær Thomasen, Mick Barløse, Gitte Hersom, Jan Vimmer, Jimmie Petersen, Kenneth H. Ophus, Kenneth Sørensen, Kim Christensen, Kim R. Petersen, Kim T. Nielsen, Kirsten Jensen, Morten Broe Knudsen, Peter Middleton.

Distriktsbefaling 2014-6, 7, 8, 9, og 10

Tilgang:

437736 MG Kim Rørbæk Petersen pr. 06 AUG 2014. 435463 MG Patrick Weedfeldt Jensen pr. 28 JUN 2014, 438239 MG Jørgen Rygaard pr. 06 OKT 2014.

Overflytning:

234894 MG Lene Lindbjerg Østergaard-Nielsen overflyttet fra reserve- til aktivstyrke pr. 15 JUN 2014. 428790 MG Kirsten Frøkjær Jensen, overflyttet til VHD STVHK pr. 01 SEP 2014. 428591 MG Maria Dannemann Rokatis, overflyttet til HDKVE/HVK KLB pr. 01 SEP 2014. 283715 KP Kim Thorenfeldt Nielsen, overflyttet som MG til VHK KBH pr. 01 SEP 2014. Overflytning: 246135 MG Jesper Damgaard, overflyttet fra HDNSJ/GRS pr. 21 OKT 2014.

Fratrædelse:

258378 MG Peter Allan Middleton, IT-BM er fratrådt funktionen som IT-BM pr. 31 AUG 2014. Den tillagte grad bortfaldt pr. samme dato.

HJEMMEVÆRNET

